

# KTH

SENIORER



1996-2001

# KTH 15 år

SENIORER

Den här lilla skriften, som delas ut till alla medlemmar, handlar om vad vi har gjort tillsammans och upplevt under åren 1996-2001. Den kan ses som ett komplement till de två tidigare vi gjort vart femte år sedan föreningen startade 1986. Den vill också ge en bild av de olika sorts aktiviteter vi har sysslat med under de senaste fem åren samt kanske väcka en del glada minnen till liv.

## 1996

Den 7 november firade KTH-Senioreorna 10-årsjubileum. Det ägde rum i personalmatsalen med en festmiddag. Lite finare än vanligt med vita dukar, silverkandelabrar och servering vid bordet. Rosor delades ut till de tjugo av de närvarande som varit medlemmar i tio år.





## Övriga aktiviteter hösten 1996

14 september bussutfärd till **Kolmårdens djurpark**. Besök i delfinariet och safari bland lejon och björnar. Lunch på värdshuset med vacker utsikt samt en skön promenad i det vackra vädret.



20 november kvällsutfärd till **Saltsjöbadens Observatorium**. Föredrag av Lennart Nord, forskare vid Esrange. Men när vi skulle titta i den stora stjärnkikaren var det tyvärr regnväder och kolmörkt. Hailey's komet som just då visade sig varje kväll lyste också med sin frånvaro.

Eftersom vi nyss haft en festmiddag med anledning av 10-årsjubileet inskränkte vi oss till ett enkelt Lucia-kaffe i klubblokalen. Men efter det måste vi lova att ha en riktig julmiddag nästa år.



1997

Årsmötet 11 mars kombinerades med en presentation av s/s Baltic Star och Ånedin-linjens kryssningar till Åland. Efteråt vårmiddag i personalmatsalen.



Den 7 april besökte vi **Långholmen**. Promenad på ön samt lunch i fängelsets matsal (dock inte vatten och bröd som även fanns på matsedeln). Efter lunch genomgång av fängelsets lokaler och celler som numera är hotell och vandrarhem. Vi fick en mycket underhållande och "fängslande" guidning av en tjänsteman på Långholmen.

Vi besökte även **Spårvägmuseet** på Söder denna vår.



Spårvägmuseet

Ett utlovat besök på Muskö 21 maj fick tyvärr inställas på grund av brand i Muskötunneln. I stället åkte vi till **Waxholms fästning**, en trevlig utfärd i vackert väder. Den samlade dock inte lika många deltagare som Muskö-besöket skulle ha gjort.



WAXHOLMS FÄSTNING

9 september for vi till **Åland**, dock inte med Ånedin-linjen. Buss till Grisslehamn och färja över till Eckerö. Där väntade en åländsk buss med en fascinerande kvinnlig guide som höll oss på solskenshumör trots att det regnade hela dagen. Vi besökte Jakt- och fiskemuseet, åt laxsoppa och ålandspannkakor. Vi körde en sväng till Kastelholm och fick även en glimt av Mariehamn innan båten gick tillbaka till Grisslehamn.



En mörk kväll i oktober gick vi genom Gamla Stan under ledning av Egon Hansen, stockholmskännare och hemma bland alla historiska platser och gränder.



5 november bussutfärd mot Gävle. Kaffepaus vid Älvkarleby. Visning av gamla järnvägslök och -vagnar i **Järnvägsmuseet** söder om Gävle. Lunch i gamla tiders restaurangvagn.



2 december gjorde vi ett intressant besök i **Hallwylska palatset** med teaterscener om hushållningen och högreständstillvaron för 100 år sedan.



15 december  
Luciakaffe i  
Klubblokalen

1998

17 februari besök i **Myntkabinettet** vid Slottsbacken.



11 mars årsmöte. Föredrag av Egon Hansen som visade bilder och berättade om Stockholmsutställningen 1930. Den s.k. funkisstilen introducerades då. Middag på Restaurang Quantum.



4 april utflykt med buss till **Eskilstuna**. Där besökte vi först en ateljé där de framställde vackra tavlor sydda på maskin med chiffong och tråd i olika färger. Vi fick också se hur arbetet gick till. Sedan bjöd de på kaffe med hembakt.

Därefter besökte vi Rademachersmedjorna, en hantverksby med gamla hus och verkstäder. Vi åt lunch i ett gammalt värdshus.

*Chauffören Pelle och Rune med fru Maria bland Rademachersmedjorna*

20 april hade vi tillfälle att se det nybyggda **Aula Magna** på universitetsområdet. En ingående beskrivning gavs av den arkitekt som tillsammans med Ralph Erskine har ritat och färdigställt detta fantastiska bygge.



*Lunchpaus i Drottningholmsparken*

Den 12 maj samlades vi vid Stadshuskajen för att åka båt till **Drottningholm**. Det var regn, hagel och åska vilket förklarade det låga deltagandet. Men väl framme sken solen. Vi fick en visning av Drottningholmsteatern och kunde sedan sitta och äta vår medhavda matsäck i parken.

Den 4 juni promenad i **Hagaparken** tillsammans med Egon Hansen. Han är inte bara stockholmskännare, han kunde också berätta om nästan vartenda träd i parken. Dessutom fick vi komma in på den kungliga begravningsplatsen.





10 september utfärd till **Stockholms skärgård**. Buss till Stavsnäs, därefter vidare med båt till Sandhamn. Promenad bland gamla, pittoreska stugor och sjöbodar upp till utsiktstornet. Lunch på Sandhamns värdshus.

5 oktober besök i det nyöppnade **Judiska museet** på Hälsingegatan.

3 december besök i **Medicinemuseet**, f.d. Eugeniahemmet, på Karolinska sjukhusets område. En ruskig påminnelse om gamla tiders sjukvård.

9 december julmiddag i vanlig ordning.

## 1999

9 februari besök på **Östasiatiska museet** på Skeppsholmen. Specialutställningen "Från Kina till Europa" visade de samlingar av kinaporslin och konstföremål som Ostindiska kompaniets fraktade från Kina till Göteborg på 17- och 1800-talen.



På årsmötet den 18 mars presenterade Gert Svensson på NADA sitt "VR-kubsprojekt".

För övrigt hölls detta årsmöte i sorgens tecken. Vår duktige och omtyckte ordförande, Rune Carlsson, hade nyligen avlidit, sörjd av många för sitt initiativrika och inspirerande ledarskap. Vice ordförande Gunilla Johnson lovade att försöka fullfölja hans arbete. Tack vare gott stöd av en väl fungerande styrelse kunde arbetet fortsätta tillfredsställande.



*Del av styrelsen. Från vänster Rune Carlsson, Gunilla Johnson, Margareta Brunskog, Ann-Marie Aniansson*

13 april bussutfärd till Änglahuset söder om Nyköping med lunch- och musikunderhållning. Tillfälle till shopping bland hemslöjdsalster av många sorter. En avstickare till den vackra kusten vid Stendörren var planerad men skippades på grund av regn och dimma. Det fick bli ett besök i Trosa i stället där det också var kallt och ruggigt.



*I Änglahuset fanns massor av prylar*



*Till lunch fick vi vildsvinsstek*



25 maj. Dags för ännu en skärgårdsupplevelse, denna gång Utö. Pendeltåg och buss till Årsta havsbad, sedan båt till Utö. Där guidade Charlotte Schröder och tog oss runt gruvorna och upp på utsiktsberget, alltmedan hon initierat berättade om livet på ön. Lunch på Dannes krog. En utölimpa från bageriet hade de flesta med sig hem.



*Vi träffas och äter tillsammans -*



*man åldras inte vid bordet*

21 september. Hösten inleddes med en promenad runt **Bergianska trädgården**. Vi beundrade även orkidéer och tropiska växter i Anderssons växthus.



4 oktober. Utfärd till **Steninge slott och kulturcenter**. Kulturcentret, som är inrett i ett stort, renoverat gammalt stall, har satsat på exklusiva, internationella utställningar. Just nu visades föremål av glaskonstnärer. Slottet, vackert beläget vid Mälaren, har en intressant historia som vi fick ta del av vid en rundvandring genom vackra gemak fyllda av konstskatter.



28 oktober. Besök i **Folkens museum** (Etnografiska) på norra Djurgården.

7 december Julmiddag i personalmatsalen med föredrag av professor Torbjörn Westermark.

## 2000

Den 2 februari besökte vi museet **Tre Kronor** i Kungliga slottets källare.



3 mars var det dags för ett återbesök i **Vasamuseet**. Nu visades de nyrenoverade träskulpturerna målade i de färger de ursprungligen haft. Utställningen kallades "Vasa bekänner färg" och är resultatet av ett gediget forskningsarbete.



21 mars. Årsmöte i Q-byggnaden med ett mycket uppskattat anförande av vår rektor Anders Flodström. Middag på restaurang Quantum.



Foto: T. Busch-Christensen

**Anders Flodström,**  
rektor för KTH:



3 maj utfärd till Norrtälje med besök i Roslagsmuseet. Lunch på båten s/s Norrtälje som ligger i hamnen.



Den 23 maj utflykt till det nyuppförda Ekerö-samhället **Tappström**, ritat av Ralph Erskine. Därifrån promenad till **Ekebyhovs slott** där vi slog oss ned i trädgården med vår medhavda matsäck. Soligt och vackert väder. En kunnig och trevlig äldre trädgårdsmästare, som visste allt om vartenda träd och buske, visade oss runt.



*Tappström – ett samhälle präglat av konstnärlig stil*

## Öresundsresan 18-20 september



Nu vågade vi oss på en tredagsutfärd med buss. Öresundsbron var nyss invigd och en resa över Sundet lockade. Vi tog kontakt med Scandorama som ordnade hela resan med hotell, guide, museibesök, middagar m.m. Första dagen resa till Malmö där vi inkvarterades på First Hotel Garden.

Andra dagen gjorde vi ett besök på Bromuseet vid brofästet på den svenska sidan. Där fick vi veta allt om brobygget, instruktivt och mycket intressant. Sedan kom då själva överfarten. Från bussen kunde man se Sundet bättre än från tåg eller bil. Efter vinshopping vid danska brofästet kom vi till Köpenhamn. Vi promenerade på Ströget och åt några danska smörgåsar. Sedan var det sightseeing till Amalienborg och Den lille havfrue. Middag på Fröken Gelins Kaelder. Därefter över bron igen i kvällsbelysning till vårt hotell i Malmö. Hemfärd tredje dagen.



*Det blåste kallt hos Den lille havfrue*

# Tom Tits

Tits Experiment  
its Ex

Den 10 oktober tog vi pendeltåget till Södertälje där vi uppsökte **Tom Tits Experiment**. Intressant, lärorikt och roligt, inte bara för små pojkar.



STOCKHOLMS  
STADSMUSEUM

14 november såg vi utställningen "En huvudstad tar form" på Stockholms Stadsmuseum vid Slussen.

12 december julmiddag i personalmatsalen med traditionella lotterier och frågetävlingar.



2001

13 februari vågade vi oss in i den nybyggda moskén på Söder i Stockholm. Ferdinand Bobergs ombyggda elverk har blivit en imponerande samlingslokal för Stockholms muslimer. En guide visade oss runt och berättade om kyrkobyggnadens olika sociala funktioner samt om de riter och bönestunder som dagligen äger rum. Kvinnor förpassas till läktaren. Men som besökare fick vi komma in i stora salen, bara vi tog av oss skorna.



22 mars dags för årsmöte med val av ny styrelse. Vi hälsar vår nya ordförande, Maj-Britt Tolstad välkommen att ta över klubban. Efter detta fick vi höra Britt Silvander berätta om en nyligen upplevd resa i Kina. Middag i Personalmatsalen.



OCH NU SKA DU VETA, MAJ-BRITT,  
ATT NU BLIR DET DIN TUR

TUR?!



8 maj. En solig vårutfärd till Skultuna mässingsbruk. I museet kunde vi beundra gamla fina mässingsföremål och i shoppen såldes gods av senare datum. I Westerqvarns gamla byggnad serverades lunch. Sedan gick färden till Åsby trädgård där man kunde njuta av orkidéer och vårens alla blommor.



*I väntan på bussen utanför Åsby trädgård*

#### 4-6 september **Rundresa i Skagen.**

Efter förra årets lyckade resa till Öresund gör vi nu ett nytt försök med en tredagsresa, denna gång till Skagen via Oslo. I Oslo hann vi med ett besök i Holmenkollen där vi beundrade den vackra utsikten över Oslofjorden. Färjan avgick kl. 18 från Oslo och sjöresan började med en god middagsbuffé ombord. Framme i Fredrikshavn nästa morgon, vidare mot Skagen med den buss som vi disponerade hela resan. På vägen dit vid Råbjerg Mile kunde vi kliva omkring barfota i ett flygsandsområde som sakta förflyttar sig in över Jylland.

Vidare ut mot Skagens udde där de båda haven Skagerack och Kattegatt möts. Där kan man inte köra med bil eller buss. Ett specialfordon, kallat Sandormen, tog oss dit. Havet var stilla och vi kunde uppleva det berömda ljuset som Skagenmålarna så skickligt har fångat.

Det speciella ljuset kunde vi konstatera med egna ögon under vårt besök i Skagen-museet.

Vi hann också med en avstickare till Den Nedsandede Kirke där bara tornet sticker upp över sanden som ett sjömärke.

Vi gjorde även ett besök i ett bärnstensliperi.

Vårt hotell var ett gemytligt danskt värdshus beläget i Dronninglund, ett par mil söder om Fredrikshavn.

Nästa dag gick bussen tillbaka till Fredrikshavn där vi tog färjan till Göteborg efter en stunds shopping. Lunch ombord.

Vi kunde åter konstatera vår enastående tur med vädret.

Havet låg lugnt som en spegel och solen sken.





*På stranden vid Skagens udde*



*Den Nedsandede Kirke*

Den 24 oktober har vi varit på **Armémuseet**.

Den 29 november besökte vi det nyoöppnade **Nobel-museet** vid Stortorget i Gamla Stan.

Julmiddagen 6 december hölls i år på Restaurang Quantum.

### Övriga aktiviteter

Under de gångna fem åren har vi åkt runt med tunnelbanan och tittat på den konst som finns på de lika stationerna.

Vi har även promenerat runt Stockholms kustlinjer samt gjort promenader över Stockholms broar.

Vi har också haft gymnastik i KTH-hallen varje vecka, som vi tyvärr måste upphöra med p.g.a. dålig anslutning.

Bridgegänget har däremot hållit i gång oförtröttligt under alla år. Varannan onsdag har de träffats i klubblokalen.



*På strandpromenad "Var är vi?"*



---

Text och teckningar: Gunilla Johnson  
Foton: Margareta Brunskog