

KTH

SENIORER



1991 - 96

KTH
SENIORER

10 år

Så har det då gått ytterligare fem år som vi här ska försöka minnas och berätta om.

1992

Den 1 februari samlades vi på Blasieholmen vid Bååtska palatset där Frimurarorden håller till. Vi visades runt i de vackra salarna med anor från 1600-talet. Efteråt besökte vi ett annat gammalt anrikt ställe men av annat slag - Berns salonger. Efter en inblick i dess 100-åriga historia som nöjeslokal och matställe kunde vi bänka oss för att inta en god lunch.

Årsmötet hölls den 24 mars. I samband därmed fick vi höra ett intressant och initerat föredrag av Thomas Nordling, verksam inom UD. Detta var ju tre år före omröstningen och han valde att kalla sitt anförande "Sverige och EG - David och Goliat?".

Vår avhållne ordförande, Egon Broberg, önskade dra sig tillbaka på grund av sjukdom. Till ny ordförande valdes Gunilla Johnson.



En vacker vårdag i maj tog vi Vikingfärjan till Åland med god mat ombord och hemkomst samma kväll. Tyvärr inte många deltagare, men en Ålandsresa är ju vardagsmat numera.



Den 3 juni gick färden till Vadstena. En ganska lång bussresa men väl värd sin långa åktid. Vi fick en bra guide som förde oss genom slottets imponerande salar. Från slottet till klosterkyrkan kunde vi åka med ett litet öppet turisttåg av samma typ som på Skansen. Lunch och lite shopping hann vi med innan det var dags för hemfärd.



Den 15 september mjukstartar vi med en sedvanlig vandring genom Lilljansskogen ut till Stora Skuggan där vi äter lunch på värdshuset och upplever de vackra omgivningarna.

ALMGRENS SIDENVÄVERIMUSEUM på Repslagargatan är vårt nästa mål där vi möts den 12 oktober. Oscar Almgren guidar oss runt i den gamla fabrikslokalen med sina vävstolar som är ibruk än idag. Vi får se en film från 1930 om väveriets verksamhet. Under fabriken i "sidenkällaren" blir vi serverade lövbiff, glödsteckt vid bordet på heta stenar med olika såser till. Gott!



Den 24 november gör vi ännu en bussutfärd, denna gång till Reijmyre Glasbruk. Vi får se på hur skickliga hantverkare blåser glas. Sedan passar vi på att göra julkappsfynd i bruksbodarna.



Den 10 december julmiddag med föredrag av f. rikspolischefen Carl Persson kallat "Utan omsvep". Det handlade till stor del om Raoul Wallenberg-affären.

1993

Den 22 februari får vi en intressant visning av Observatoriemuseet som ligger högst uppe på Observatoriekullen i Stockholm. Lunch på egen hand i närliggande krogar.

Årsmötet hålls den 25 mars i kollegiesalen där vi också får höra Ragnar Widegren tala om konsten på KTH. Mycket av värdefull konst döljer sig inom KTH:s väggar. Skulpturer, frescomålningar och reliefer. Konst som vi kanske aldrig observerade när vi ilade förbi i vår dagliga gärning. Efteråt åt vi middag på QUANTUM, den nya restaurangen i Osquidas backe.



Mycket i den här redogörelsen handlar om mat och nu tar vi steget fullt ut och samlas på Hasselbacken en vacker vårdag i maj - bara för att äta. Den ambitiösa styrelsen rekommenderade att vi efteråt skulle besöka närliggande museer på egen hand. Det är dock ovisst om någon hörsammade dessa förslag.



Den 25 maj åker vi till Norrköping och Löfstad Slott i Östergötland. I Norrköping möter oss en guide som följer med bussen och berättar om stadens historia och dess sevärdheter. Lunch på krogen "Lax och strömming" inrymd högst upp i Arbetets Museum, den strykjärnsformade byggnaden mitt i Motala ström. Sedan bär det av till Löfstad slott från 1600-talet som beskådas såväl invändigt som utvändigt.

SIGTLINA



Vi inleder hösten med en utfärd till Sigtuna den 27 september. En guide berättar om stadens 1000-åriga historia och visar Rådhuset (Sveriges minsta) och kyrkoruinen S:t Olof. Lunch i Sigtunastiftelsems vackra byggnad. Promenad genom idylliska smågator i underbart soligt höstväder.



Cosmonova i Naturhistoriska Riksmuseet är vid detta tillfälle en ny företeelse i museivärlden som måste utforskas. Den 28 oktober har vi lyckats få biljetter och bänkar oss för att se "Den tropiska regnskogen". En hisnande upplevelse.

Decemberträff med julmiddag den 9 december. Vi får lyssna till Svante Lindqvist som är expert på teknikhistoria och då speciellt KTH:s historia. En sympatisk och chosefri framställning om vad som sker och har skett "över våra huvuden". Efteråt middag på Personal matsalen med lotterier, lekar och sång.



1994 Vi börjar året med ett besök på Vin- & Sprithistoriska Museet den 8 februari. Ovanligt många manliga deltagare denna gång. Vi fick dock inte smaka på utställningsföremålen, bara lukta. Efteråt drack vi kaffe med smörgås på Restaurang Morkullan.

I början av mars skickar vi ut en inbjudan till alla nyblivna pensionärer på KTH att vid en kaffestund i klubblokalen få information om vår förenings syfte m.m. C:a 20 personer kom dit.



Årsmöte den 16 mars med föredrag benämnt "Bakom Operans kulisser" av intendenten vid Kgl Teatern Erik Gustav Rödin. Middag på Personalmatsalen.

I ledningen:



Egon
1986-92



Gunilla 1992-96
här med "ständiga"
sekreteraren Eva



Rune
1996 -

Festmiddag i personalmatsalen har blivit tradition

Den 7 maj -96. Utfärd till Fjärderholmarna.



Lily Sven Gunilla Björn Ann-Marie Margareta



21 sept. -95 På väg till Waldemarsudde



Inga Ulla Kätie Inga Dagny Maria Greta Helmer
Lennart Ruhe



En underbar höstdag på Djurgården



Den 5 juni -96
Utfärden till
Landsort blev
ett soligt
minne.



Den 26 april gjorde vi en märklig busstur genom sta'n ledd av skådespelerskan Anita König. Hon berättade om liv och leverne i Stockholm för 100 år sedan. Vi kuskade runt i centrala Stockholm och hamnade slutligen i Djursholm.

Den 19 maj är det åter dags för bussresa, denna gång till Gripsholms slott. Visning av slottet och tillfälle att se det berömda porträttgalleriet. Lunch på slottskafeet och tid för en stilla promenad genom Mariefreds idylliska gator.



Den 27 september gör vi en utfärd genom Sörmlands vackra landskap till Julita gård. Där visas vi runt bland de vackert inredda rummen. I en lada bredvid får vi se gamla bruksföremål samt en tillfällig utställning av äppelsorter. Någon promenad i parken blev det knappast denna gång för det blåste kallt kallt väder ifrån sjön.



STOCKHOLMS BORGARGILLES STOCKHOLMIANASAMLINGAR "Känn din stad"

Stockholms Borgargille på Nybrogatan är ett museum om skråväsen, handel och hantverk i Stockholm från gångna tider fram till våra dagar. Ett intressant besök, speciellt för gamla stockholmare. 27/10.



Den 8 december fick vi förmånen att beskåda den nyrenoverade salen i E-huset med takmålningar av Axel Törneman. Flyttningen av dessa takmålningar från en bortglömd plats på vinden är ett spännande och skickligt arbete som rönt stor uppmärksamhet. Vår främste expert på konsten inom KTH, Ragnar Widegren, berättade självupplevt och medryckande om detta märkliga projekt. Sedan åt vi julmiddag i personalmatsalen.

1995

Den 7 februari besöker vi Polishuset på Kungsholmen. I polismuseet finns en stor samling ruskigheter, vapen, tillhyggen och egendomliga prylar samt en imponerande samling av förfalskade tavlor. En äldre polisman, som upplevt det mesta, var vår kunnige guide. Efteråt åt vi lunch på restaurang La Rustica.



Den 9 mars tog vi tåget till Saltsjöbaden och Vår Gård för att se den berömda konstsamlingen av 1900-talets svenska konstnärer. En god lunch på Strandtofta med utsikt över Baggensfjärden inledde besöket.

Den 5 april är det årsmöte, denna gång med ett spännande föredrag av Britt Silvander om hennes vandring i Nepal med äventyrliga bergsbestigningar på hög nivå. En medryckande beskrivning från en annorlunda värld. God middag på personalmat-salen som nu har blivit vårt stamlokus.



Vårens utfärd, den 18 maj, går till Nyköpingshus med dess historiska och rätt ruskiga minnen. Vi brukar ju ha strålande sol på alla utfärder, men denna gång regnade det, så vi såg slottet mest inifrån. Lunch på Hammagasinet vid Nyköpingsån. Sedan bar det av neråt Kolmården och Virå bruk. Där finns ett originellt porslinsmuseum, ett resultat av ett livslångt samlande av ett äldre par. De har byggt sig en lång lada för alla sina tallrikar, koppar och kaffekannor m.m. Kaffe med härligt hembakat bröd intogs vid ett långbord.

Den 21 september, i strålande höstväder, åker vi till Waldemarsudde där vi bl.a. ser en utställning av teaterkulisser och dräkter av Gunilla Palmstierna-Weiss. Vi strosar i parken och några fortsätter ut till Blockhusudden.

Den 26 oktober går färden mot Hallstahammar, Strömsholms kanal och Strömsholms slott. Vi tas emot av snälla människor i hantverksbyn runt Skantzens kanalmuseum. Efter kaffe med dopp får vi höra bygdens historia samt besöka det lilla kapellet (Sveriges minsta?), kanalmuseet och en brukshandel. Därefter far vi ner till Strömsholms slott, som tyvärr just stängt för reparation. Vi får en god lunch i "Stenköket" som ligger i slottsparken.

Julmiddag blir det även i år och den äger rum den 7 december med samling kring ett glas glögg samt föredrag i kollegiesalen. Nils Abramson talar lärt och populärt om sitt arbete med laser. Ett ämne inom vilket han fått IVA:s guldmedalj.

Middag i personalmatsalen med besök av små söta lucior och stjärngossar från ett dagis i Huddinge.

1996

Den 30 januari promenad i vinterkylan. Rune lovar att solen tittar fram kl 10 - och det gör den. Vi går från Nybroplan till Aquariamuseet på Djurgården. Vi ser på tropiska fiskar och en orkidésamling. Lunch på verandan med utsikt över vattnet.

Till den 20 februari har vi kontaktat dr Egon Hansen för en visning av Gamla stans gator och gränder i kvällsbelysning. Tyvärr skrämde kylan bort de flesta deltagarna. Han samlade oss inne i en källarlokal så att vi skulle slippa frysa. Men visst var det kallt.

Den 19 mars är det årsmöte i kollegiesalen. Vi noterar en ändring i styrelsen. Rune Carlsson, tidigare vice ordförande, flyttar upp till ordförandeposten medan Gunilla Johnson, som stått som ordförande i fyra år, önskar trappa ner och fortsätter därför tillsvidare som vice ordf. Efter årsmötet följde ett intressant föredrag kallat "Guldfynd och forntida offer" trevligt framfört av arkeolog Kristina Svensson, verksam vid Statens Historiska museum.

Vi får ett välkommet meddelande från rektor Janne Carlsson att KTH har beslutat bidra till vår verksamhet med Kr 10.000:-
Vi tackar!

Den 16 april gjorde vi en vårpromenad från Universitetet ner mot Brunnsviken, förbi Frescati, utmed stranden till Ålkistan och Lappkärrsberget och hamnade till slut trötta och hungriga på värdshuset vid Stora Skuggan.

Vår tur med vackert väder håller i sig. den 7 maj hade vi en underbar dag på Fjäderholmarna med besök i hantverksbodarna och lunch på ett kafé.

Den 5 juni. Åter en solig utflyktsdag. Pendeltåg till Nynäshamn, buss till Ankarudden på Torö och sedan en halvtimmes båtfärd mot Landsort på ön Öja, långt ut i havsbandet. Besök i fyren (114 trappsteg) med milsvid utsikt. Medhavd matsäck åts i lä nära hamnen. Vi fick uppleva skärgården när den är som allra vackrast i försommarsol. Vilken dag!

En resa att minnas

Under vintern 95-96 träffades en grupp Greklandsintresserade för att under Runes kunniga ledning lära oss landet och senare göra en resa tillsammans.

Den 12 maj tog vi klivet ut i kulturen och värmen. Den lilla ön Poros blev vårt centrum. Därifrån nådde vi många fina platser i arkipelagen. Vårt hotell var fräscht och nybyggt. Alltför nybyggt visade det sig, men med härlig utsikt över bergen och havet.

Vi besökte ön Spetses med sina marmorkajer, träbåtsvarv och hus i gammal engelsk stil. Vi gick även iland på ön Hydra. Staden klättrar uppför bergssidorna, skyddad av en gammal borg vid det trånga inloppet. En ö helt utan bilar. En rad med åsnor nere vid hamnen skötte alla transporter.

En dag ägnades åt Athen. Snabb bärplansbåt till Pireus. Därifrån guidad busstur runt Athens sevärdheter. Vi vandrade uppför trapporna till Akropolisklippans tempel med en vidunderlig utsikt åt alla håll. På denna historiska plats fick de 10 kursdeltagarna var sitt certifikat som minne.

Middagarna åt vi tillsammans ute på olika tavernor. God mat och gott vin. De ljumma kvällarna avslutades ofta på någons balkong med hemkockt snabbkaffe, levande ljus och sång. Vi längtar tillbaka!

Text o bild: Gunilla
Foto: Inga-Maja, Eva,
Margareta B.